



GEROEPEN DOOR CHRISTUS

Recent hebben wij weer Pinksteren gevierd. Het feest van Gods Geest. De Vader heeft Christus geroepen en gezonden. De opgestane Christus roept en zendt door de Geest zijn eerste leerlingen. De apostelen worden van angstige mensen gemaakt tot enthousiaste missionarissen. Zij worden geroepen om te getuigen van de onvoorwaardelijke liefde van God in Christus. Eerst in Jeruzalem maar al snel in het Heilig Land en het hele Middellandse Zeegebied. Uiteindelijk heeft het evangelie de gehele wereld bereikt. Rond Pinksteren worden in onze bisdommen priesters en diakens gewijd. Dit jaar ontving diakon Frits Hendriks in de Sint Jan zijn priesterwijding.

Roeping en toetsing

Roeping is binnen onze Kerk nooit een individuele en subjectieve zaak. Iedereen die gelooft geroepen te zijn, wordt door de Kerk getoetst. Concreet gaat het dan om de docenten van de

opleiding. De geloofsgemeenschap is bij de toetsing betrokken via een stageparochie. Uiteindelijk ontvangt de bisschop dus allerlei adviezen en getuigenissen voordat een wijding plaatsvindt.

Taak van de priester

Een joodse priester in het Oude Testament is een offeraar. In de Tempel van Jeruzalem worden eindeloos veel offers opgedragen. In het Nieuwe Testament zien wij een belangrijke verschuiving van de Tempel naar Christus. Breek deze Tempel af en Ik zal hem in drie dagen doen herrijzen, zegt Jezus in het Evangelie. Christus is de nieuwe Hogepriester, die door het offer van zijn leven verzoening realiseert. De katholieke priester mag dat unieke levensoffer van de Heer presentstellen in de Eucharistie. Niet voor niets noemt het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) dit sacrament bron en hoogtepunt van het christelijk leven. Het offer van Christus wordt dus niet herhaald maar, in kracht van de Geest, door de priester tegenwoordiggesteld. In dat kader heeft de Utrechtse theoloog Henk Schoot wel eens gesproken over plaatsbekleding als plaatsverlening. De priester treedt terug en maakt plaats voor Christus. De priester is dienstbaar aan de levende Christus.

Synodaal proces

Paus Franciscus heeft alle katholieken uitgenodigd om deel te

nemen aan het synodaal proces. Synode betekent letterlijk samen op weg. Als volk van God zijn allen die het doopsel hebben ontvangen, samen op weg naar de definitieve ontmoeting met God. De herontdekking van de Kerk als volk van God vraagt een verdere doordenking en praktische invulling. Door het doopsel deelt iedere gelovige in het gemeenschappelijk priesterschap. De gewijde priester is primair dienaar die de gelovigen dicht bij Christus en het Evangelie moet houden.

Brief van onze paus

Begin mei schreef onze paus een brief aan alle parochiepriesters. Paus Franciscus toont zijn grote dankbaarheid voor de toewijding en de pastorale dienst van de priesters. De priesters kennen het leven van Gods volk van binnenuit. Niet alleen de vermoeidheden en noden maar ook de vreugden en de rijkdommen. Priesters worden uitgenodigd zich in te zetten voor een synodale en missionaire Kerk in het vaste vertrouwen dat het hen nooit zal ontbreken aan Gods genade. In kracht van God kan de priester Gods Woord verkondigen en met de gemeenschap samenkomen voor het vieren van de Eucharistie. De priester is geroepen om recht te doen aan de door God geschonken talenten van de gelovigen en te helpen deze gaven optimaal tot bloei te laten komen. Zo kunnen verborgen schatten aan het licht worden gebracht. De priester kan zo

grote en kostbare mogelijkheden van het Gods volk naar boven halen. Steeds weer gaat het dan om de weg van de onderscheiding. Het gaat om een “gesprek in de Geest” tussen priesters en andere leden van het volk van God. Uiteindelijk wordt de Kerk dan een gemeenschap van broeders en zusters rondom de levende Christus.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

Juni

(n.b. ma-za 8.30 uur Eucharistie in de kathedraal tenzij anders vermeld)

- 1 10.00 viering 75 jaar KBO Brabant
19.00 H. Vormsel St. Anthonis
- 2 Bonifatiusdag, Dokkum
- 3 11.00 Permanente Raad
13.30 Mediacommissie bisschoppen
9.30 lezing plebanie
- 4 10.00 DPO
12.30 Middag met de pastoraal werkers
- 5 10.30 Officium Caritatis
14.30 ontmoeting prof. Otte
20.00 Lekenraad
- 6 10.00 Bisdomstaf
14.00 vergadering kapittel
16.00 afscheid Hubert v.d. Poll
- 7 lezing Universiteit van Tilburg
- 9 10.00 550 jaar kerk Leende
- 10 13.00 alliantieraad Laudato Si'
15.30 Bezoek dekenaat Astenhelmond
- 11 10.30 Bisschoppenvergadering
- 12 14.30 promotie Jurijn de Vos
- 13 10.00 Bisdomstaf
- 14 10.00 Bossche gesprekskring
18.00 avond diakens, Boxtel
- 16 11.00 H. Vormsel, Vlijmen
- 17 14.00 OMO scholen, Breda
- 18 10.30 lezing Leger des Heils

- 19 studiedag Nederlands Christelijk Forum
- 20 10.00 Bisdomstaf
15.00 bijeenkomst Sint Janscentrum
- 21 15.45 Radbouduniversiteit
- 22 11.00 afscheid diaken Broesterhuizen, Empel
18.30 H. Vormsel, Waalwijk
- 23 11.00 125 jaar kerk van Goirle
- 25 promotie pastoor Spiertz
- 26 11.00 kapittel paters van de H.Geest, Nieuwkuijk
14.30 studiemiddag Raad van Kerken, Utrecht
- 27 10.00 Bisdomstaf
Middag: sluiting seizoen Sint Janscentrum
- 28 16.00 Netwerkbijeenkomst bisdom
- 29 8.30 aanvaarding kandidaten
- 30 Mis in kader pauskeuze, Den Haag

Benoemingen/ontslagen

Mevrouw **M.J.H. Kapma-Drent** te Wijchen per 1 april 2024 de zending en opdracht als pastoraal werkster ten behoeve van de parochie Heilige Willibrordus te Gemert.

De heer **E. van Doesburg** te Nijmegen per 1 april 2024 tevens de zending en opdracht als pastoraal werker ten behoeve van de R.K. geestelijke verzorging binnen GGz Pro persona te Nijmegen.

De eerwaarde pater **J.D. Malonga cssp** te Berg en Dal per 1 mei 2024 eervol ontslag als pastor (kapelaan) van de parochie heilige Michaël te Schijndel.

De hoogerwaarde heer drs. **J.H.E.T.M. Grubben** te Schaijk per 1 juni 2024 eervol ontslag als waarnemend pastoor van de parochie De Goede Herder te Heesch.

De zeereerwaarde heer **A.T.J.M.R. Aarden** te Lith per 1 juni 2024 benoeming tot pastoor-moderator van de parochie De Goede Herder te Heesch onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochies Heilige Nicolaas te Lith en Heilige Remigius te Lithoijen.

De hoogerwaarde heer drs. **T.M.C. Lamers** te Cuijk per 1 juni 2024 benoeming tot waarnemend pastoor van de parochies Heilige Nicolaas te Lith en Heilige Remigius te Lithoijen.

De zeereerwaarde heer **W.A.A.J. Renders** te Berghem per 1 juni 2024 benoeming tot pastor in solidum van de parochie De Goede Herder te Heesch onder gelijktijdig eervol ontslag als pastor (kapelaan) van de parochie Heilige Willibrordus te Oss.

De eerwaarde pater **J.M. Baena Valbuena scj** te Nijmegen per 1 juni 2024 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochie Heilige Stefanus te Nijmegen.

De eerwaarde pater **M.J. Tabak scj** te Nijmegen per 1 juni 2024 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochie Heilige Drie-eenheid te Nijmegen.

De heer dr. **B.W.J.M. Banning** te Gorinchem per 1 september 2024 eervol ontslag als catecheet/identiteitsbegeleider van de Stichting Levensbeschouwelijke Identiteitsbegeleiding te Drunen.

Jubilea

40 jaar priester
9 juni

G.J.M. Küppers Pastoor
Nijmegen, Heyendaalseweg
298 L, 6525 SM NIJMEGEN

Joden pelgrimeren ook

Pelgrimeren zien we vaak als iets heel christelijks of zelfs als iets katholieks. Maar pelgrimeren is geenszins typisch voor het christendom; elke religie kent zijn vorm van pelgrimeren. Zo ook het Jodendom.



De feesten Pesach (maart/april), Sjavoet (50 dagen na Pesach, mei/juni) en Soekot (september/oktober) zijn de zogenoemde pelgrims- of opgangsfeesten. Oorspronkelijk zijn het oogstfeesten. Op Pesach werd gevraagd om dauw op de oogst en offerde men een omer (schoof) gerst om daarna de oogst ten eigen bate te mogen voorzetten. Op Sjavoet werd met een tarwe-offer de Ene gedankt voor de eerstelingen van de oogst, en op Soekot werd gedankt dat de laatste oogst voor de winter is binnengehaald. Deze oogstfeesten kregen ook een religieuze invulling, de betekenis die ze nu nog hebben. Met Pesach vierden Joden de bevrijding van het volk uit Egypte, met Sjavoet het schenken van de Tien Woorden (bij ons bekend als 'Tien Geboden') en met Soekot denkt men aan de veertig jaar in de woestijn.

De Tempel in Jeruzalem was het centrum van de opgangsfeesten. Men trok daar heen om offers te brengen, zoals de eerstelingen van de oogst. Met de verwoesting in het jaar 70 na

Christus kwam een einde aan de offercultus. Maar de Tempelberg blijft 'trekken'. Veel Joden komen naar de Westmuur, de rest van het tempelcomplex, om te bidden. Voor Joden is de Ene alom aanwezig, maar op deze plek wordt door veel Joden Gods aanwezigheid op bijzondere wijze ervaren.

In Tenach en Nieuwe Testament lezen we meermaals over zo'n pelgrimstocht. Zo deden Maria en Jozef, als vrome Joden, aldus Lucas, dit jaarlijks. U weet wel, het verhaal dat ze Jezus kwijttraken en Hem terugvonden in de Tempel. Jezus zelf trekt in de Evangeliën, vooral bij Johannes, ter gelegenheid van de feesten geregeld naar Jeruzalem. Ook de ouders van de profeet Samuël, Hanna en Elkana, gingen jaarlijks naar Silo "om zich neer te buigen voor de HEER van de machten en Hem offers te brengen." (1 Sam. 1,3) Toentertijd stond de Ark van het Verbond nog in Silo. De psalmen 120-134, de zogenoemde 'opgangpsalmen', beschrijven de pelgrimage naar de Tempel. Het na-Bijbels jodendom kent meer pelgrimsoorden, zoals Djerba (Tunesië) en Uman (Oekraïne), waar belangrijke leraren begraven liggen. Soms zijn het heiligdommen van Joden en moslims samen. Beide bezoeken ze het graf van aartsmoeder Rachel bij Bethlehem.

Net als christenen gaan Joden (en moslims) op weg om gunsten

te vragen, dank te uiten bij de Ene of om graven van spirituele voorbeelden te bezoeken.

*Br. Hans-Peter Bartels ofm
Voorzitter Katholieke Raad voor
het Jodendom*

Dit artikel verschijnt ook op www.katholiekeraadjodendom.nl

JBDB

Jong & Katholiek, je bent niet alleen!

Voel jij je soms alleen als enige jongere in de kerk? Als enige jongere die interesse heeft in het (katholieke) geloof? Je bent niet de enige! Voel je welkom om aan te sluiten bij onze ontmoetingsmomenten.

JBDB Viert

Vier keer per jaar gaan we langs verschillende parochies in ons bisdom om mee te vieren en een ochtend gast te zijn in een (parochie)gemeenschap. Dit doen we omdat we graag zichtbaar willen zijn voor tieners en jongeren in de parochies die zoekend zijn naar wat hun plek precies kan zijn binnen de kerk. De slogan van het beleidsplan van Jong Bisdom Den Bosch is: "Samen bouwen wij een thuis!" Wij staan als jongerenafdeling klaar om jongeren te helpen hun thuis te vinden binnen de kerk.



Dit kan zijn in de parochie, in een groep op bisdomniveau, misschien wel landelijk of in een

nieuwe beweging, of misschien een combinatie! Weten dat er meer gelovige jongeren zijn -soms dichterbij dan je denkt- kan net even dat extra zetje geven om actiever te gaan werken aan je geloof; in bijvoorbeeld je parochie én met andere jongeren.

De laatste 'JBDB Viert' van dit school- en werkjaar: zondag 23 juni zijn we om 11.00 uur van harte welkom in de Heilige Franciscusparochie (Wilheminastraat 1-3) in Asten!

JBDB Café

De basis van deze avond is elkaar ontmoeten! Daarnaast zal de invulling verschillend zijn: samen film kijken, spelletje spelen of we hebben een geloofsgesprek met elkaar. Er is van alles mogelijk en jij bent van harte welkom in de enige echte jongerenruimte van JBDB, op het bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch!

De laatste JBDB Café-avond van dit seizoen is op vrijdag 28 juni om 19.30 uur.

(Na de zomer(vakantie)periode zullen deze avonden elke laatste vrijdag van de oneven maanden zijn!)

Neem gerust contact met ons op bij vragen via: jongeren@bisdomdenbosch.nl of 073 523 20 61 (ook Whatsapp mogelijk). We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Wijding Frits Hendriks

Waarom wil een mens in deze tijd priester worden? Tja, dat zal dan toch wel roeping zijn, een levenslang getrokken zijn door het Goddelijk Mysterie. Ik ging vóór mijn Eerste Communie al op eigen initiatief naar de kerk. Later kwam bij vragen

over beroepskeuze 'werken in de kerk' altijd wel naar boven; al vond ik het moeilijk om dat te zeggen. Ik liet mijn verlangen liever zien, als misdienaar, acoliet en lector in de plaatselijke Midden-Limburgse parochie, waar het voorbeeld van pastoor Jozef de Rooij mij inspireerde. Hij gaf God een gezicht.



Vanuit die geest heb ik theologie gestudeerd, ben ik monnik geweest, leraar levensbeschouwing, en heb ik gewerkt in het pastoraat. Hoe kan ik iets van God op aarde zichtbaar maken? Door te leven in alle eenvoud, zodat Hij de ruimte heeft om in ons te werken.

Door te werken in harmonie, zodat Hij daarin spreekt. Door te vertellen hoe God met mensen omgaat, zodat zijn onmetelijke goedheid bekend wordt. God wil iedereen -wie je ook bent of wat je ook denkt- tot zich trekken. Hij omhelst ons met duizend armen.

Dat hoop ik ook als priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch te laten zien. In al mijn beperktheid, moet ik daarbij zeggen. Ik ben ook maar een mens.

Frits Hendriks

Gerardusfonds

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en oecumenische projecten.

In dat kader is het **Gerardusfonds** opgericht.

Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken.

Uw schenking is welkom op bankrekeningnummer:

NL48 ABNA 0403 9331 10

ten name van:
Gerardusfonds Den Bosch

Bij voorbaat veel dank!

Colofon

NieuwsBrief is een uitgave van **bisdom van 's-Hertogenbosch**. De *BisdomNieuwsbrief* wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63 INGB 0001 3284 65)

Aan- / afmeldingen en wijzigingen voor de nieuwsbrief graag doorgeven via mail: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl

Bezoekadres:

Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1070
5200 BC 's-Hertogenbosch

T 073 523 20 20

E info@bisdomdenbosch.nl

W www.bisdomdenbosch.nl