

Wat Gods barmhartigheid bewerkt

God houdt volkomen van iedere mens. Hij versnipperd zijn liefde niet over zoveel miljard mensen, ieder een beetje. Voor iedere mens heeft Hij een levensplan, een eigen roeping. Hij wil het beste uit ons naar boven halen en ons leiden op de weg van de heiligheid. Dat is niet alleen een weg van humaan goed gedrag en goede werken, maar vooral een weg van een persoonlijke relatie met de Heer Jezus binnen de gemeenschap van zijn Kerk. Hij nodigt ons uit om met Hem die weg te gaan. [...] Wanneer we Hem beter leren kennen zullen we ook zijn wil meer ontdekken, bij grote keuzen zoals die van onze roeping, maar ook bij de kleine stappen in ons dagelijks leven.

Paus Franciscus

Bijbelteksten

“Ik zal een nieuw hart en een nieuwe geest in hun binnenste plaatsen; Ik zal het stenen hart uit hun binnenste verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij mijn wetten in acht nemen en mijn geboden nauwlettend onderhouden. Zo zullen zij voor Mij een volk zijn en Ik voor hen een God.” (Ez. 11,19-20)

“De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en geloof in de Blijde Boodschap.” (Mc. 1,15)

“Als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de mensen zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.” (Mt. 6,14-15)

“Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen inkeer nodig hebben.” (Lc. 15,7)

“En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.” (Rom. 5,5)



Meer informatie

Wilt u de initiatieven rond het thema verzoening en hoop blijven volgen, of de initiatieven rond het heilig jaar. Houd dan de webpagina van het bisdom rond het heilig jaar in gaten op www.bisdomdenbosch.nl/heiligjaar2025 of scan deze QR-code.



Biddend onderweg

naar verzoening en hoop



In 2025 viert de Kerk feest!

Iedere 25 jaar is er in de Kerk een heilig jaar, een jubeljaar. De viering van een heilig jaar vindt haar oorsprong in de Joodse traditie (*yobel*) als een tijd van vergeving en verzoening. Sinds 1300 is het een bijzondere tijd om stil te staan bij Gods barmhartigheid en innerlijke bekering.

Als pelgrims willen we biddend onderweg zijn naar dit heilig jaar. "Ik vraag jullie om je gebed te versterken om ons voor te bereiden om deze genadevolle tijd goed te kunnen beleven en om de kracht van Gods hoop te ervaren. Een jaar toegewijd aan de herontdekking van de grote waarde en absolute noodzaak van gebed in het persoonlijke leven, in het leven van de Kerk en in de wereld" (paus Franciscus, 21 januari 2024).

In ons gebed vieren we de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons. We danken en bidden, we dromen en hopen.

Als thema voor het heilig jaar is gekozen voor "Pelgrims van hoop".



Het logo

Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat.

De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

Biddend onderweg

Paus Franciscus noemt "het jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk." In de Joodse traditie is een jubeljaar een moment om gekwetste relaties te herstellen: slaven vrijlaten, schulden kwijtschelden, wat misgaat herstellen... om op een nieuwe manier verder te gaan.

In aanloop naar het heilig jaar 2025 kunnen ook wij de kans aangrijpen om wat gekwetst is te herstellen. Ieder van ons heeft wel iets in het leven dat niet gegaan is zoals je gewent, gehoopt of bedoeld had. Dit jaar geeft de ruimte om die banden te herstellen, om verzoening tot stand te brengen: verzoening met elkaar en verzoening met God.

Sacrament van verzoening

De onvoorwaardelijke liefde van God is onmetelijk groot. God is altijd bereid om liefdevol en vergevend naar ons toe te komen en ons nabij te zijn. De Kerk kent hiervoor bij uitstek de viering van het sacrament van verzoening, waarin wij ons tot God keren. Dit voorbereidingsjaar is bij uitstek de gelegenheid om dit sacrament te (her)ontdekken.

In dit sacrament mag je ervaren dat God je zorgen en pijnen meedraagt en een last van je schouders neemt. Verfrist en vernieuwd mag je weer op weg gaan en de verantwoordelijkheid van je doopsel in je leven waarmaken. Je mag geheeld verder. In die nieuwe vreugde kun je met Gods kracht en liefde het leven opnemen en er op uitgaan naar je medemens en de wereld, met open armen, in een dynamiek van verzoening.

Ga je mee?

Ga mee op weg naar het heilig jaar! Wil je de tijd nemen om je (opnieuw) naar God en de ander te keren?

Deze folder wil je inspireren met enkele Bijbelcitaten en teksten voor je persoonlijke bezinning en gebed.

Gebeden

Christus,
U aanvaardt ons met ons hart,
zoals het vandaag is,
waarom zouden we,
voor we naar U komen,
eerst moeten wachten
tot ons hart verandert?
U verandert het
elke dag opnieuw,
zonder dat we weten hoe.
U doet alles
om de gapende scheur te dichten,
U, onze Vriend en broer Jezus Christus.
Amen.

Broeder Roger Schütz

Heer, het is de ander
met wie ik niet kan opschieten.
Hij is van U,
U heeft hem geschapen,
U heeft, als dit niet zo gewild is,
hem zo gelaten zoals hij nu is.
Als u hem draagt, mijn God,
wil ik hem ook dragen en verdragen,
zoals U mij draagt en verdraagt. Amen.
Karl Rahner

U, Heer,
ontmoet iedereen
die U krenkt,
steeds opnieuw
met vreugde en liefde.
Maar ik respecteer en eer niet
steeds opnieuw
wie me krenkt.
Kom me
steeds opnieuw
te hulp,
zodat ik met U
een liefhebbende mens word.
Amen.
Vrij naar Johannes van het Kruis