

HOOR JE MIJ?

Een bedevaart voor gezinnen

Fijn dat je meedoet!!!

Je hebt je aangemeld voor 'HOOR JE MIJ?': een dag in het voetspoor van de heilige Willibrord. Super dat je erbij bent op zaterdag 31 augustus!



Wie is Willibrord eigenlijk?

Willibrord leeft van 658 tot 739. Stel je eens voor, dat is maar liefst zo'n 1300 jaar geleden! Willibrord is een jonge monnik in Ierland als hij hoort van moeizame missiereizen van medebroeders. Deze monniken zijn naar Frisia gereisd om daar over Jezus te vertellen, maar zijn daar niet erg welkom. Frisia is een koninkrijk in het noordelijk deel van wat wij nu kennen als ons land Nederland. Willibrord wil zelf naar deze Friezen toe om over Jezus te vertellen, om het evangelie te verkondigen! In de herfst van het jaar 690 zeilt hij vanuit Engeland met elf medebroeders naar Frisia. Het wordt een heel avontuur. De Friezen vertrouwen Willibrords verhalen over Jezus niet. Hun koninkrijk wordt namelijk juist bedreigd door een zekere Pepijn, en deze Pepijn gelooft in Jezus. De politieke situatie is dan ook erg gespannen.

Toch lukt het Willibrord! Hij wordt zelfs 'aartsbisschop van de Friezen' genoemd. Ook is hij de beschermheilige van de Kerk in Nederland. Werken in zo'n ingewikkelde situatie, zoals Willibrord in Frisia, vraagt dat je in contact blijft met God. Je werkt immers voor Hem. Hoort U mij? Hoor je Mij? Maar hoe doe je dat???

Dát gaan we op 31 augustus ontdekken. Willibrord doet het ons voor!

Waarom Waalre?

Willibrord reist veel: onder de Friezen zelf, naar Pepijn, en ook naar de paus in Rome. Al die reizen gaan te voet of te paard. Willibrord komt daarbij vaak door Brabant, waarvan Pepijn de heerser is. Ook in Brabant verkondigt Willibrord het evangelie en sticht hij kerken en kapellen. Waalre is zo'n plaats waar Willibrord aan het werk geweest is: hij stichtte er een kerk toegewijd aan Maria. Op deze plaats staat nu de oude Willibrorduskerk. Een stukje verderop staat nog een kerk, de nieuwe Willibrorduskerk, die gebouwd is toen de oude te klein werd. We gaan erheen op 31 augustus.



HOOR JE MIJ?

Een bedevaart voor gezinnen

Wat gaan we doen op 31 augustus?

Vanaf 9.30 u is iedereen welkom bij de ontvangst. Daar krijgt iedereen de spullen die nodig zijn voor de dag. Om 10.00 u is de opening in de nieuwe Willibrorduskerk: we luisteren naar het rijke levensverhaal van Willibrord, we zingen over Willibrord en we krijgen een pelgrimszegen voor de dag. Daarna lopen we in groepjes langs workshops die te maken hebben met het gebed van Willibrord: Hoort U mij? Hoor je Mij? Er is van alles, zoals dansen, zingen, spelen, knutselen en bidden. Zo leren we van Willibrord hoe we het volhouden, ook in lastige situaties.

De dag eindigt met een eucharistieviering met Bisschop De Korte. Bijzonder is dat we daarbij samen de kerk binnen gaan zoals dat ook in de stad Echternach in Luxemburg gebeurt, waar Willibrord begraven ligt. Elk jaar lopen gelovigen daar een springprocessie. Kijk maar eens naar dit [filmpje!](#) Wij gaan dit ook doen, op onze eigen manier. Rond 16.00 u gaat iedereen weer naar huis.

Een eigen lied!

We gaan samen een lied oefenen en zingen dat speciaal voor deze gezinsbedevaart geschreven is. Je vindt het lied op de webpagina van 'HOOR JE MIJ?'



Lunch

We lunchen dit jaar met een frietkar! Mjammie.

Bij de ontvangst op de dag zelf vragen we je welke saus je bij de friet wilt (mayo, curry of speciaal), en welke snack (kroket, frikandel of kaassoufflé). Je kunt daar dus nu al over na gaan denken! 😊



Muziek maken!

Een heel goede manier om te bidden is muziek maken voor God! Dat gaan we op 31 augustus zeker doen.

Bespeel je een instrument en speel je graag mee? Dat kan!

Stuur een mailtje met 'Hoor je mij?' als onderwerp naar annevanbeljouw@gmail.com met je naam, je leeftijd en welk instrument je meebrengt. Wij zorgen voor een veilig plekje voor je instrument, en een mooi plekje voor jou in de 'symfonie van gebed'! De koppeling naar de partituren vind je op de [webpagina](#) van 'HOOR JE MIJ?'



HOOR JE MIJ?

Een bedevaart voor gezinnen



Heb je de smaak te pakken?

Ga dan met Willibrord mee op reis, en ga op schattenjacht!

Schattenjacht buitenshuis

- 5 verschillende blaadjes 
- Een stok die langer is dan je hand 
- Een steen met stipjes op 
- Een bloem 
- Een platte steen 
- 10 grassprietjes 
- Afval die je in de vuilnisbak kan gooien 
- iets bruin 
- iets dat heel zwaar is 
- iets dat heel licht is 
- iets dat zon nodig heeft om te leven 
- Een voorwerp die kleiner is dan je duim 
- iets dat lekker ruikt 
- iets dat beweegt in de wind 
- iets dat je kan gebruiken als speelgoed 

Meedoen in de viering?

Als we eucharistie vieren, doen we dat samen. Iedereen is daarbij belangrijk. Meedoen kan op veel manieren. Wil je bijvoorbeeld **misdiene**n, dan kan dat! Ook als je het een keer wilt proberen, en nog nooit hebt gedaan. Je kunt je hiervoor aanmelden op de dag zelf, bij de ontvangst. Het is fijn als je je eigen **misdienaarskleding** meeneemt. Voor degenen die nog nooit mis hebben gediend, hebben we extra kleding. Freek van Genugten, ceremoniaris van de bisschop, stuurt de misdienaars aan en zal zorgen dat je weet wat je moet doen. 😊 Voor de priesters die komen: welkom om te **concelebreren**. Graag **albe** en **stola** meenemen. De kleur is wit. In verband met de ruimte op het priesterkoor is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt bij Ingrid van Meer ivmeer@bisdomdenbosch.nl.

Weet je parochie dat je komt?

Het is fijn om samen met bekenden uit je parochie te gaan. Meld dus bij je parochie dat je je ingeschreven hebt! Sommige parochies geven zelfs wat korting op de deelnamekosten.



HEER
HELP me te
onthouden

dat er
VANDAAG
niets zal
gebeuren

wat U EN
IK samen
niet aan
kunnen